



Protestantse Gemeente
Groenlo Winterswijk

Kerkenwerk

23e jaargang nummer 337 - donderdag 21 mei 2026



De volgende editie verschijnt op 18 juni

Feest in je hart

Het mooiste feest is niet het gezellige samenzijn met de vrienden van je dorp of de bloemetjes buiten zetten met de makkers uit je jeugd. Het gaat ook niet om het gevoel dat alles lukt en dat er grote successen gevierd worden. Zelf denk ik dan terug aan de herfst van vorig jaar toen ik met het jeugdteam dat ik mag leiden totaal onverwacht kampioen werd. Dat was een gelukkig moment, ik kan alles terughalen van minuut tot minuut. Maar het is een feest dat voorbijgaat, het team is uit elkaar gevallen en doet in niets meer denken aan de juichende spelers op die avond in de regen van oktober. De meeste geluksmomenten gaan voorbij, het feest duurt maar even en verdwijnt weer in de tijd.

Bij Pinksteren denk ik daarom veel meer aan een feestelijk gevoel als de onderstroom in mijn leven of als een adem die me op de been houdt in tijden van beproeving. Ik ken een bisschop die het feestgevoel van Pinksteren vergelijkt met zuurstof of grondwater als basiselementen van ons leven. Ze dragen ons zonder dat we het beseffen, ze zijn een wolk die op ons neerdaalt en ons druppels inspiratie geeft, van dag tot dag. Dat feestelijk gevoel mocht ik ervaren toen mijn zoon me afgelopen zomer vanuit Schotland belde om te zeggen dat hij vader wordt en dat zijn vriendin zwanger is van nieuw leven. Sinds dat moment regent het zuurstof, loopt het water me uit de mond, geeft de wolk me iedere dag druppels inspiratie en is er een permanente vreugde in mijn hart. Niemand kan die vreugde zien, als een bron verborgen in mijn hart, als een geschenk dat me steeds weer adem geeft, als een adem die me op de been houdt in moeilijke momenten. Dat is Pinksteren, de vreugde diep in je hart dat je gedragen wordt en dat je nooit alleen bent. Zeker niet met een kleinkind dat we nooit meer verwacht hadden. Zalig Pinksteren, leve de vreugde van God als onderstroom in je bestaan.



“Als een adem die me op de been houdt”

Leo Fijen

is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet, deelt hij hier graag met u.

Colofon

Kerkenwerk wordt eens per maand uitgegeven door de Protestantse Gemeente Groenlo - Winterswijk. De redactie is verantwoordelijk voor het al dan niet plaatsen van artikelen en kan besluiten tot aanpassing/inkorting.

Kopijdatum volgend nummer

Woensdag 3 juni 16.00 uur.
De volgende editie van **Kerkenwerk** verschijnt op 18 juni en beslaat tijdvak 19 juni t/m 16 juli.
Kopij aanleveren via kerkenwerk@pggw.nl

In deze uitgave...



8 - *Beleidsplan*



13 - *Pinksterslinter*

Menschenbild-Gottesbild

door Kristie Vreeman-Legers

Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart. Het valt altijd op een donderdag. Daarnaast is deze Hemelvaartsdag ook een dag om te gaan dauw trappen. Vermoedelijk stonden mensen heel vroeger al om drie uur 's nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben. Wat gaat u doen? Ik ga in ieder geval met mijn gezin vroeg in de auto op weg naar Lelystad om daar een goede bekende te helpen met haar tuin. We zijn zelf tuinliefhebbers en houden van snoeien, zaaien, planten en plukken uit de tuin.

Al eerder heb ik het gehad over de herkomst van de christelijke beeldtaal. Rond 350 is te zien dat veel werken op elkaar gaan lijken, ook al werden ze gemaakt in ver van elkaar gelegen plekken in Europa. Men gaat er vanuit dat door het zendingswerk tussen het westen en oosten van het Romeinse Rijk de beeldende kunst werd ingezet als didactisch hulpmiddel. In Rome zijn er nog catacomben te bezoeken waar schilderijen te zien zijn uit de 3e eeuw. Christenen werden toen nog vervolgd. Synagogen werden ook versierd met figuratieve voorstellingen (fresco's) Beeldtaal was heel belangrijk, omdat weinig mensen tekst konden lezen. In Israël zijn er voorbeelden waarbij delen van het Oude Testament zijn weergegeven naar aanleiding van een Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuagint (staat voor zeventig in het Latijn) De naam verwijst naar de legende waarin 72 Joodse geleerden (zes uit elke stam van Israël) de Thora in Alexandrië onafhankelijk van elkaar vertaalden in precies 72 dagen. Volgens het verhaal waren hun vertalingen woordelijk identiek, wat werd gezien als goddelijke inspiratie. Door de diaspora spraken veel Joden Grieks. Daarom werd er een vertaling geschreven die tot stand kwam tussen 250 en 100 v.Chr. De christelijke beeldtaal is ook beïnvloed door de antieke kunst. Die invloed is terug te vinden in de eenvoudige grafische symbolen uit de begin tijd zoals de vis, de kruistrofee en het Christusmonogram.

Het visje werd gebruikt als wachtwoord in de Romeinse tijd. Het komt van Ichthus (Oudgrieks voor vis). De kruistrofee heeft te maken met de verrijzenis van Christus. En het Christusmonogram is een eeuwenoud symbool dat bestaat uit twee Griekse letters over elkaar heen: de Chi (X) en de Rho (P). Dit zijn de eerste twee letters van de naam Christos (ΧΡΙΣΤΟΣ).

Nieuwe visies op de christelijke iconografie zijn denk ik in de 20e eeuw meer gangbaar geworden. Omdat de mensen thema's als het Lijden van Christus zijn gaan vergelijken met het lijden van de mensheid. In de jaren 80 werden er een aantal exposities georganiseerd onder de titel "Menschenbild-Gottesbild". Een verwijzing naar veel 20-eeuwse religieuze kunst waarin thema's als moederliefde en warmte worden verbonden met het leven van Maria. Afbeeldingen van kruizen of gekruisigde mensen worden een symbool voor de lijdende mens in de moderne wereld.

Marc Chagall (1889-1985) is zo'n kunstenaar die traditionele motieven vernieuwde in bestaande compositieschema's. En hij wist het oude onderscheid tussen joden en christenen te overbruggen. Naar aanleiding van het project Langs de Kruisweg (2023) heb ik mij ook bezig gehouden om het kruis onderdeel te laten worden in de composities. De illustratie bij dit artikel vind ik passen bij de thematiek voor Hemelvaart en Pinksteren. Want bij beide 'feestdagen' is het contact met Christus dichterbij dan je denkt.

Pasen is de tijd van de verrijzenis dat in beeldtaal terug te zien is met drie vrouwen bij het lege graf en de engel. De symbolische weergave van de verrijzenis was de kruistrofee geflankeerd door twee soldaten en bekroond door het Christusmonogram in een overwinningskrans. Een voorstelling met een dubbele betekenis; behalve de verrijzenis symboliseerde zij ook de triomf van het christendom. Een ander symbool van dit thema is de feniks. We komen hem tegen op enkele absis-mozaïeken van vroeg-christelijke basilica's. De feniks was een vogel die 500 jaar leefde en in vuur ten onder ging om vervolgens weer uit zijn eigen as te herrijzen. Paus Clemens van Alexandrië verwees ernaar in een om-



streeks 97 geschreven brief aan de christenen van Korinthe.

De Hemelvaart van Christus was een steeds vaker gebruikt thema op kunstwerken in Israël en Europa. De beeldtaal ervan was verwant aan een soortgelijk thema's uit de profane kunst: de apotheose, de tenhemelopneming van de Romeinse keizers middels door paarden getrokken wagens hemelwaarts gevoerd. Christus staat op de vurige wagen van Elia (2 Koningen 2,11) omringd door engelen en beneden blijven de apostelen achter met in hun midden Maria. Als daar ook vurige tongen worden afgebeeld bij de hoofden van de apostelen is dat een verwijzing naar Pinksteren.

De laatste christelijke feestdag wordt tien dagen na Hemelvaart gevierd. De eenheid van de paastijd wordt benadrukt, omdat de paaskaart blijft branden bij elke liturgische viering tot aan Pinksteren. In het Oudgrieks staat Pentekostè voor vijftig. Ofwel de 50e dag na Pasen waarbij de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook de kiem van de christelijke kerk gemarkeerd. Het was de vervulling van de belofte die Jezus deed voor zijn hemelvaart.

Lid in de orde van Oranje-Nassau

Vrijdag 24 april is de penningmeester van de Diaconie, Roel Dekker, geridderd. Burgemeester Bengervoort speldde Roel het welverdiende lintje op voor zijn vele en jarenlange vrijwilligerswerk voor o.a. de PGGW.

Samen met echtgenote Aly, familieleden, vrienden en vrijwilligers van de andere organisaties waar Roel zich voor inzet, mochten een aantal personeelsleden en leden van de Diaconie het feestje bij de manege meevieren en het glas heffen op de jubilaris.

Roel, nogmaals onze hartelijke felicitaties en we hopen dat je van deze bijzondere dag hebt genoten.



Vruchtentaart

Voor 8 personen

Ingrediënten

Deeg:

150 g zelfrijzend bakmeel

50 g basterdsuiker

1/2 eetlepel zout

50 g zachte boter

1 ei

bloem

Beleg

Ca. 300 gr rood fruit (bijv. frambozen/aardbeien) en bijpassende jam, stijfgeklopte slagroom of yoghurt met suiker.

Bij nat fruit: verkruiemel 1-2 beschuiten en voeg deze toe aan het smeersel op de bodem waar de vruchten op komen.

Bereiding

Verwarm de oven voor op 200 graden. Meng suiker en meel in een kom. Strooi het zout erbij en snijd met 2 messen de zachte boter erdoor. Voeg het ei al roerende toe. Kneed een soepel deeg. Bestuif een werkplek met bloem, rol uit, vouw in vieren en leg dit in de ingevette springvorm (ca 28 cm doorsnede).

Bak ca. 30 minuten op de middelste richel, laat 20 minuten afkoelen. Haal uit de oven. Beleg met jam, slagroom en/of beschuitkrumels en vruchten.

Bron: Naar een recept van Janny de Moor, zie www.jannydemoor.nl

Feestelijke vruchtentaart



Pinksteren, een feest om te vieren omdat de eerste gemeente rond Jezus werd geboren toen de leerlingen 50 dagen na Pasen bijeen waren.

Na het ontvangen van de Geest spreekt apostel Paulus over de vrucht van de Geest:

liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten, 5,22). Ook in het evangelie worden we opgeroepen goede vrucht te dragen (Markus 4,20). Volgens de Joodse traditie wordt op het Wekenfeest (50 dagen na het joodse Pasen) niet alleen de eerste tarwe naar de tempel gebracht, maar ook de eerste vruchten van het veld.

Rode vruchten

Daarom een taart met tarwebloem en rode vruchten. Rood als herinnering aan de liturgische kleur voor Pinksteren: een geest van vuur en liefde.

Kies voor vruchten die vers van het land komen: aardbeien of de eerste frambozen. Je kunt ook kiezen voor kersen uit een potje. Laat deze goed uitlekken en bedek eventueel met gelei of jam of smeer eerst op de bodem stijfgeslagen slagroom of Griekse yoghurt met suiker en beschuitkrumels.

Tekst en foto: Tini Brugge



Op 30 mei geven de Christelijke zangvereniging Winterswijk en het Symfonieorkest van het Kon. W.O.V. een concert in de Zonnebrinkkerk, te Winterswijk onder het motto

SAMENSPEL



Het koor staat onder leiding van

Timo Beek

Het Symfonieorkest staat onder leiding van

Anke Lefferts

Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur.

HEEL VEEL DANK!!

Om niemand te vergeten, wil ik langs deze weg iedereen bedanken, die op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan mijn 12,5 jarig jubileum als koster.

Ik was heel blij verrast hoeveel kaartjes, bloemen, bloemstukjes, cadeautjes en felicitaties ik heb mogen ontvangen.

Dinsdag 14 april heb ik mogen genieten van een heel gezellig samenzijn met alle collega's en afgevaardigden van CVK, onder het genot van een kopje koffie/thee met een heerlijke appelflap.

Met een lunch tussen de middag met de collega's sloot ik dit fantastische en vooral bijzondere jubileum af.

Nogmaals iedereen, ontzettend bedankt!!!!

Hele lieve groetjes,

Anita



Trefpunt Nieuws

Dinsdagmiddag 21 april hielden we alweer onze laatste Trefpuntmiddag van dit seizoen in de Zonnezaal van het Zonnebrink Centrum.

We mochten het duo Nootmuskaat verwelkomen, die ons de sfeer van vroeger laten herleven met zang en accordeon. Ina Broekstra begeleidde ons ditmaal op de piano.

Ons startlied was Psalm 33: 1 en 2: *Kom nu met zang en roer de snaren...*

Daarna lazen we uit de Bijbel Psalm 11, waarin vers 1 begint met: *Schuilen doe ik bij de Heer.*

Daarbij aansluitend een couplet voorgelezen van een lied van Claudia de Breij getiteld: *Mag ik dan bij jou?*

Daarna een korte overdenking, met als kernboodschap dat je op kwetsbare momenten in je leven behoefte kunt hebben aan iemand die oog en oor voor je heeft of zelfs een echte schuilplaats. Dat is ook de boodschap, van de psalmdichter

die in Psalm 11 doorklinkt: *Een schuilplaats vindt ik bij de Heer.* Wij mogen die woorden met vertrouwen meezeggen: *Mag ik dan bij U?. De Heer zegt: "Ja kom."*

Nadat we samen mochten genieten van veel oude liedjes, die we deels konden meezingen, zoals: *Er zitten 2 motten...*, een pauze met wat lekkers en nog meer liedjes zoals een medley met liedjes van Rob de Nijs kwam ook aan deze heel gezellige middag een eind.

Als slotlied zongen we lied 305: *Alle eer en alle Glorie...* vers 1, 2 en 3.

We hebben nu eerst een zomerstop en gaan bezig met een nieuw programma. Let goed op de brievenbus, dan vinden jullie de uitnodiging voor het volgende seizoen dat in september van start gaat
Namens de Trefpuntcommissie

Ria van der Graaf



EBBERS MECHANISATIE BV **HUISKAMP b.v.**
WINTERSWIJK



Waliënweg 44
Winterswijk Huppel
0543 - 562 355
www.ebberswebshop.nl



Bouwbedrijf



Voor al uw verbouw,
nieuwbouw en onderhoudswerk

Winterswijk

Ook voor 3-D ontwerp

Brinkeweg 23 Winterswijk T 0543 - 565217 www.hengeveldbouw.nl



UITVAARTBEGELEIDING

*Persoonlijk
betrokken*



Vormgeven aan een afscheid, samen met u, ongeacht óf, waar en hoe u verzekerd bent.
06 - 36 49 33 46 info@dienkenijboer.nl www.dienkenijboer.nl

24
7

Groencentrum Wenninkhof nog groter

Een uitbreiding zorgt voor
een nog ruimer assortiment
planten en aanverwante
artikelen!

Nieuwsgierig??
Breng ons een bezoekje



HOVENIERS & GROECENTRUM
WENNINKHOF
Hoerinkstegge 5 Winterswijk-Meddo T: 0543-569 302



Timmermans & Mulder
BLOEMENSPECTAALZAAK - CADEAUS
Misterstraat 49, Winterswijk, tel. 0543-512403
E-mail timmermansmulder@hetnet.nl

Midzomerwandeling (5,5 km)

Mattheus Verbindt organiseert i.s.m. de Commissie Ontmoeting & Inspiratie van Paulus-Ludger parochie op maandag 22 juni een midzomerwandeling.



Aan het begin van de zomer trekken we onze wandelschoenen aan.

Al wandelend komen we in gesprek met elkaar over zaken die ons en onze tochtgenoten kunnen inspireren.

Het kaartspel van de KRO "De Wandeling" kan het gesprek op gang brengen. Dit jaar wandelen we rond Eibergen.

Wanneer: maandag 22 juni

Vertrekpunt: RK Mattheuskerk, Grotestraat 88 in Eibergen

Starttijd: 19.00 uur

Duur wandeltocht ± 2 uur incl. een pauze, na ongeveer 4 km, met koffie, thee en wat lekkers. Na de wandeling is er nog gelegenheid een glaasje frisdrank te nuttigen in de Antoniusbeuk van de RK Mattheuskerk.

Opgave vóór 1 juni via e-mail: mattheusverbindt@gmail.com.

Voor vragen mbt de wandeling kunt u contact opnemen met:

Gerard Rupert, tel. 06 - 83 44 89 63.

Loopt u ook mee. Meer dan de moeite waard! Neem gerust een wandelmaatje mee naar deze midzomerwandeling.

Tot de 22e juni!

Werkgroep Mattheus Verbindt

Zangers en zangeressen gezocht !!!



Choral Evensong Doesburg 2, 3 en 4 oktober 2026



Op zondag 4 oktober 2026 om 17.00 uur klinkt er in de Martinikerk Doesburg weer een

Choral Evensong

Een Choral Evensong is een muzikale viering naar Anglicaans model en een belangrijk kenmerk is de prachtige, harmonieuze muziek, die in de Martinikerk tot leven komt.

Max. 80 geoefende zangers en zangeressen kunnen zich inschrijven om mee te doen in het gelegenheidskoor olv. Sarah Latto (UK) en organist Wilbert Berendsen.

Repetities zijn op vrijdagavond, zaterdag overdag en zondagmiddag. Voertaal = Engels.

Deelname: 100 euro p.p. incl. digitale bladmuziek, lunch op zaterdag en het hele weekend koffie of thee.

Wil je meer informatie, kijk op:
www.pg-angerlodoesburg.nl/evensong
of bel met Anja: 06-2065 1929.
Aanmelden kan via genoemde website!



1

De Protestantse Gemeente Groenlo-Winterswijk wil:

- Een open en oecumenische geloofsgemeenschap zijn, geworteld in de Bijbel en midden in de samenleving.
- Ruimte bieden aan ieders persoonlijke geloof en levensbeschouwelijke zoektocht.
- Verbinding en verbondenheid met de wereld om ons heen bevorderen.
- Bezinning en betrokkenheid samenbrengen, geïnspireerd door Jezus Christus.
- Een hoopvol en duidelijk geluid laten horen tegen machtsdenken, polarisatie en uitsluiting.

2

Visie op oecumene (1)

Centrale vraag:

'Met wie wil de PGGW de komende jaren in oecumenisch verband samenwerken?'

> de oecumene voortzetten met de huidige partners RK, Doopsgezinden, Molukse kerk en LIFE.

3

Visie op oecumene (2)

De PGGW wil op basis van inhoud de samenwerking met de Doopsgezinden en de RK-gemeenschap op het gebied van lezingen en diensten intensiveren.

Concrete beleidsdoelen:

- Per jaar 5 gezamenlijke lezingen/activiteiten met de Doopsgezinden.
- Per jaar 2 gezamenlijke diensten met de Doopsgezinden en RK-gemeenschap.

4

Visie op doelgroepen

Centrale vraag:

'Voor wie en waarmee wil de PGGW er zijn?'

De PGGW is er voor de eigen gemeenteleden, schept actief ruimte voor ontmoeting en inspiratie en biedt hulp waar nodig.

5

Visie op geloofstaak (1)

Centrale vraag:

'Hoe wil de PGGW invulling geven aan haar geloofstaak?'

Kerkdiensten moeten 'veelkleurig' zijn, waardoor inspiratie vanuit verschillende geloofsopvattingen kan worden opgedaan.

6

Visie op geloofstaak (2)

De PGGW is er voor iedereen buiten de kerkelijke gemeenschap. Zij wil een (fysieke) plek bieden aan iedereen die rust, ontmoeting of hulp zoekt.

Concrete beleidsdoelen:

- De Jacobskerk overdag openstellen.
- In de Jacobskerk een plek inruimen voor rust en meditatie.
- Tijdens openstelling van de kerk: een contactpersoon
- Ingeval van bijzondere situaties (calamiteiten/crises): *de kerk en/of Den Angang openstellen.*

7

Visie op geloofstaak (3)

De PGGW ondersteunt allen die daar behoefte aan hebben door het aanbieden van '*bezinningsmomenten*'

8

Visie op samenleving (1)

Centrale vraag:

'Hoe gaat de PGGW in de komende jaren haar pastorale en diaconale taak uitvoeren?'

De PGGW blijft pastorale zorg bieden, maar moet zich voorbereiden op een nieuwe situatie per 1-1-2028.

9 **Visie op samenleving (2)**

Concrete beleidsdoelen:

- Het uitgangspunt voor het pastoraat wordt vraaggericht. Wijkteams worden per 1-1-2027 opgeheven
- Het doelgroepenpastoraat wordt ingevoerd, waarbij per doelgroep een werkgroep wordt gevormd. Bijvoorbeeld:
 - o Nieuw ingekomen leden
 - o Mensen die een jubileum te vieren hebben
 - o Zieken en rouwenden
 - o Gemeenteleden die bezoek wensen.
- Verjaardagen van wie 80, 85, 90 en ouder zijn geworden, worden gezamenlijk gevierd. De eerste gezamenlijke verjaardag is voorjaar 2027.
- Het ouderen pastoraat in de verschillende tehuizen blijft voorlopig zoals het nu is.

De PGGW biedt diaconale zorg aan de gemeenteleden en aan anderen (o.a. via het Sociaal Steunpunt).

10 **Visie op verbinding**

Centrale vraag:

'Hoe gaat de PGGW haar (verbindend) geluid laten horen?'

De PGGW laat – ook in het maatschappelijk veld - duidelijk horen waar zij voor staat.

11 **Visie op kerkgebouwen (1)**
(uit beleidsplan 2022-2025)

Alleen de Jacobskerk blijft gehandhaafd als kerkelijk en liturgisch centrum.

12 **Visie op kerkgebouwen (2)**

Concrete beleidsdoelen:

Vanaf september 2026 vindt besluitvorming plaats over het gebruik van de Zonnebrinkkerk.

In 2026 wordt er een werkgroep opgesteld die deze transitie vorm gaat geven en een gedegen plan opstelt. Daarbij moeten de aspecten planning, bestemming Zonnebrink(kerk), financiën en communicatie zorgvuldig aan de orde komen.

Visie op Klimop

(uit beleidsplan 2022-2025)

De aanstelling van de opbouwwerker van De Klimop moet worden geëvalueerd en zal zo mogelijk worden gecontinueerd.

Concrete beleidsdoelen

- >Ga in 2026 in gesprek met de diaconie over de financiële ondersteuning van de (loon)kosten van Klimop.
- >Als de financiële waarborg er is: vernieuw de aanstelling van de pionier onder duidelijke voorwaarden en met heldere prestatieafspraken

Visie Financieel Beleid

Concrete beleidsdoelen:

- Maak - nadat het beleidsplan is vastgesteld - een meerjarenbegroting 2027-2035, rekening houdend met een afnemend aantal leden en vrijwilligers.
- Maak verschillende scenario's met als belangrijkste aspecten:
 - o Kosten/opbrengsten Zonnebrink
 - o Hoogte van de aanstelling predikant(en)
 - o Kosten van inkoop professionele diensten, bijv. pastoraal werkers, regionale samenwerking.

Visie op regionale samenwerking

(uit beleidsplan 2022-2025)

De PGGW wil samenwerken met omliggende kerkelijke gemeenten om op termijn de bestuursdruk te verminderen en de vierplek te behouden.

Alles voor het (laten) verfraaien van
uw woning of bedrijfspand bij



GRAVEN

SCHILDERS • STOFFEERDERS • INRICHTERS

't Boske 1 7122 TH Aalten
0543-491230 info@gravengroep.nl

GUV Uitvaartcentrum Winterswijk

Waar nog ècht tijd en ruimte is voor afscheid!

- 24-uurs kamers - eigen entree
- Direct naast de begraafplaats
- Lage tarieven



Dienst in Uitvaartcentrum Winterswijk & Crematie in Aalten - combinatie tarief

T 0543 - 491270 (24/7) www.guv.nl

GUV kan de uitvaart ook verzorgen als u elders verzekerd bent.

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

 **Tolkamp**
keuken- en baddesign

denk *anders*
kijk *opnieuw*
durf *meer*

Europalaan 111 | 7102 AC Winterswijk | 0543-515200 | tolkampdesign.nl

Kom geest van God

ds. Wout Alserda

Ooit hield ik wel van dogmatiek. Het spel van woorden, om in de vingers te krijgen wat niet in de vingers te krijgen is. Ik houd nog wel van dogmatiek: maar vooral als het verwart. Als de woorden geen krijgen sluiten maar als ze juist redeneringen openbreekt. Het meest aan mijn hart liggen de woorden uit de lange geloofsbelijdenis van Nicea. Over Jezus wordt gezegd dat Hij twee naturen heeft, die van de mens en die van God. Dat is eigenlijk al niet te begrijpen. Maar vervolgens laten kerkvaders er op volgen dat die twee naturen: 'Niet gemengd zijn en niet gescheiden.' "Daar begint de poëzie", zegt Herman Finkers ergens in een commentaar. Daar begint ons eigen leven, zou ik er aan toe willen voegen.

We worden al jaren (of liever gezegd eeuwen) uitgenodigd om de geloofsbelijdenis te volgen. Wij doen daar al of niet wat losjes aan mee. Want voor je het weet draai je toch kringetjes die steeds meer dicht trekken richting: "En zo zit het." Je weet nooit 'hoe het zit'.

Zondag 24 mei is de heilige Geest weer het onderwerp. Als je iets niet in de hand kan vatten, dan is dat wel de Geest die waait waarheen zij wil. Ik zat al de viering voor Pinksteren voor te bereiden. Ik liep weer wat teksten over, of met, de heilige Geest langs en kwam, niet voor het eerst, tot de ontdekking: we kunnen er niets over zeggen. De Geest zegt iets over ons. Doet iets met ons. Raakt ons. Zet ons in beweging zoals Handelingen 2 ons verteld.

Het ook verbijsterend in het boek van de Handelingen is hoofdstuk 8. Daar wordt Filippus door de Geest van Heer beetgepakt en als in een tornado landt hij in Asdod. Soms breek je uit de wereld van je eigen overtuigingen. Begin je te zien wat je eerder niet zag. Soms breek je uit

je eigen wereld. Moet je helemaal opnieuw beginnen. Laat je achter wat was, zonder te weten wat je wacht. Je moet het maar durven.

Op Pinksteren lezen we over de leerlingen die in het huis zitten uit angst voor de Judaeërs, de deuren gesloten. Daar moeten ze uit. De deuren moeten open. En de leerlingen naar buiten.

Ook de landelijke Protestantse Kerk en met de landelijke kerk ook de PGGW (het staat tenminste in ons nieuw beleidsplan) wil dat we naar buiten gaan. Maar laten we oppassen dat we de Geest niet te veel voor het karretje van onze eigen plannen spannen.

Wat we moeten doen? Niet bang zijn. Laat komen wat wil komen. Doen wat er voor handen is. En stappen durven zetten, wanneer dat wordt gevraagd. Niemand had kunnen voorzien dat Freerk Hovinga weg zou gaan. Velen hadden nog niet voorzien dat de Jacobskerk verbouwd zou worden en dat er plannen gemaakt moeten gaan worden voor de kerkelijke gebouwen. Niemand had kunnen voorzien...

Misschien is dat wel de omschrijving van de Geest. Wat niet voorzagen gebeurde. En toen gaven wij antwoord.



Vandaag lezen wij

Mei

zo 24 Hebreëen 12: 14-29
 ma 25 Hebreëen 13: 1-16
 di 26 Hebreëen 13: 17-24
 wo 27 Exodus 31: 18 – 32: 14
 do 28 Exodus 32: 15-24
 vr 29 Exodus 32: 25-35
 za 30 Exodus 33: 1-11

zo 31 Exodus 33: 12-23

Juni

ma 1 Exodus 34: 1-9
 di 2 Exodus 35: 10-26
 wo 3 Exodus 35: 27-35
 do 4 Matteüs 8: 2-13
 vr 5 Matteüs 8: 14-22
 za 6 Matteüs 8: 23-34

zo 7 Matteüs 9: 1-17
 ma 8 Matteüs 9: 18-34
 di 9 Psalm 50
 wo 10 1 Samuël 20: 1-11a
 do 11 1 Samuël 20: 11b-23
 vr 12 1 Samuël 20: 24-34
 za 13 1 Samuël 20: 35-21:1

zo 14 Psalm 120
 ma 15 Matteüs 9: 35-10:15
 di 16 Matteüs 10: 16-33
 wo 17 Matteüs 10: 34-11:1
 do 18 Psalm 37: 1-24
 vr 19 Psalm 37: 25-40
 za 20 1 Samuël 21: 2-10



Feest



KIK

De muizen verheugen zich op Pinksteren. Er komt 's middags een concert in de kerk, een Pinkstercantate. 'Wat is dat??' vraagt Robbie muis aan moeder Ria. 'Dan spelen er violen en trommels en fluiten,' zegt Ria, 'en dan zingt het koor een heleboel liedjes. Soms zacht, soms hard, soms hoog, soms laag, een solist in z'n eentje, of het hele koor. En meestal zingen ze door elkaar!' 'Net als bij Lang-zal-ze-leven?' vraagt Robbie. 'Ja hoor, en dan nog véél mooier'. 'Is er dan iemand járig?' vraagt Robbie. 'Nee ...' lacht mama, '... alhoewel. Pinksteren is de verjaardag van de kerk!' Robbie weet genoeg. De kerk is jarig! Dáárom zijn de mensen zo blij. Er zal táárt zijn. Zeker weten!

Hij rent weg om het te vertellen aan zijn broers en zussen. De kerk is bijna jarig! De muisjes juichen en dansen rond. Dan heeft Robbie een idee: 'Laten wij ook een Pinkstercantate zingen voor de kerk! Van Lang-zal-ze-leven! Heel zachtjes, en dan weer hárd, en dan zingt Maartje een hele mooie solo, en dan zingen we weer met ons allen, hélemaal door elkaar!' 'Vét!' roept Michael, 'en dan roep ik Piep-piep-piep ...?' 'HOERAAA!' vallen de anderen in. Kik is de dirigent. Ze oefenen en oefenen. Het door elkaar zingen lukt heel goed. En op de dag zelf, als het grote concert is afgelopen, dribbelen de muizen het podium op. Maar niemand luistert. Ook niet naar de solo van Maartje. Maar er is wél taart.



Versje: nu mag jij



Het lijden van Jezus is voorbij.
Hij is verrezen, we zijn zielsblij,
maar ook verward ... wat kunnen wij?
Met Pinksteren komt Geestkracht vrij,
de Heer blaast over jou en mij!
Hij laadt ons op als een batterij,
en spoort ons aan: nu mogen wij!

Je mag geloven, frank en vrij,
en voelen: God is heel dichtbij,
de Geest van Jezus werkt in mij.
Ik wil geduldig zijn, gastvrij,
doe níet mee aan de scheldpartij
en hou me vér van roddelarij,
ik wil een vriend zijn zoals Hij!

Uit de Bijbel

Wat is het toch goed, wat is het heerlijk,
om als broeders en zusters
eendrachtig samen te wonen.
Als dauw is het van een verre hoge berg,
die ons hier komt verfrissen.

Naar psalm 133



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns

Pinksterslinger

Bij een feest hoort een slinger. En als het feest Pinksteren is, dan kiezen we voor kleuren uit het pinksterevangelie, die van vurige vlammen, geel, oranje, rood (of van de opstekende stormwind, grijs, blauw, wit). Deze pinksterslinger maak je van papier, zonder lijm! Papier, schaar en ijverige handen zijn genoeg. Maak de slinger(s) zo lang als je wilt. Iedereen kan meedoen met vouwen, knippen en aanhaken. Het is een leuk werkje voor alle huisgenoten.

Feest van de Geest

De symboliek zit niet alleen in de kleuren maar ook in de verbinding: de schakels houden elkaar vast, de ene draagt de andere. Misschien een mooi beeld voor de pinkstergeest: die lijmt ons niet vast, maar laat ons aanhaken tot een slinger van mensen. Samen kom je heel ver en maak je het feest van Gods koninkrijk zichtbaar. TIP: Ook een inspirerende activiteit bij een pinksterviering of ander feestelijk samenzijn.

Nodig

- Gekleurd A4 papier in - zoals hier - vier warme vuurkleuren.
- Uit vier bladen maak je 1,25 m slinger, uit acht bladen 2,5 m slinger enz.
- Een of meer scharen.
- Potlood voor streepjes.

Doen (zie foto's):

1. Vouw een vel in de lengte dubbel, en weer open.
2. Vouw de lange randen naar de middenvouw toe; klap het geheel weer dicht tot een langwerpige reep van plm. 5,5 x 30 cm.



3. Zet potloodstipjes op de reep, om de 2 cm.
4. Knip gelijke stukjes af, ca. 14 schakels van 2 cm uit een blad. Elke schakel vormt een 'bekje' van twee dubbele uiteinden.
5. Neem twee schakels, schuif een 'bekje' door de 'lusjes' van het andere, schuif door tot het niet verder kan. Nu houdt de eerste schakel de tweede vast, haaks op elkaar.
6. Schuif een derde bekje door het tweede, en een vierde door het derde, zodat de schakels een zigzag-slinger gaan vormen. Na een aantal schakels heb je het door en kun je vlot een lange pinksterslinger maken.

Veel knutselplezier!

Tekst en afbeeldingen: Marjet de Jong

EXTRA In het voorbeeld zijn transparant papieren vlammen aan de slinger gehaakt met dun metaaldraad. Maak je een blauw-witte 'stormwind' slinger dan kun je er duiven aan hangen.



Centrum, Huininkmaat/Bomenbuurt, Kotten/Brinkheurne/Ratum, Pelkwijk, Woold, Zuilenes

wijk A



Vacant

1 Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas, Windmolenveld
2 Oostervoort/De Rikker, Scholtenenk/Hakkelerkamp
Groenlo

wijk B & wijk E



Ds. W. Alserda

Groenloseweg 46
7101 AJ Winterswijk
tel. 06 - 18 72 59 26
woutalserda@gmail.com

Zondag 24 mei is de Pinksterzondag, ik hoop die dag voor te gaan in de Zonnebrinkkerk. Enthousiasme overheerst. Mensen staan in vuur en vlam, vertelt lied 683 ons. De kleur die het Pinksterfeest typeert, is rood. Het is de vurige kleur van de vlammen die ooit de aanwezigen op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem tekenden. Vurig enthousiasme is de sfeer die deze feestdag kenmerkt. Tevens is Pinksteren het feest waarbij alle gelovigen in het zicht komen, van welke achtergrond dan ook want de wind waait waarheen hij wil. De wind zal deze zondag dan ook zeker een centrale plaats in de liturgie innemen. Zondag 7 juni hoopt in Groenlo ds. Andela-Hofstede voor te gaan. We hopen weer op een goede opkomst.

Het wijkteam B1 (Bargerbosch, Miste/Corle, De Pas en Windmolenveld) komt woensdag 27 mei weer bijeen. We beginnen om 14.00 uur in de Zonnebrinkkerk. Een belangrijk agenda-punt zal het pastoraat zijn. Ik verwacht weer een goede vergadering met elkaar. Met een groet,

ds. Wout Alserda

Huppel, Henxel, Meddo

wijk C



Ds. J.S. Struijk

Grotestraat 48
7151 BD Eibergen
tel. 0545 - 47 29 87
j.struijk@pggw.nl

Woon(zorg)centra De Pelkwijk, Wamelinkhof, Sleswijk, De Berkhof, De Molenaar, Vredense Hof, Homansbos, St. Elisabethgaarde, Prins Hendrikhuis, leden buiten Winterswijk Balinkes, Hazelder

Pastoraat bij tijdelijk verblijf in Pronswede en groepswooningen Goorweg 12 en 12a: eigen predikant of kerkelijk werker.

Uit de wijk

In de kerkdiensten in maart was de collecte voor de Stichting "Dagopvang Ouderen Speciaal" (D.O.S.). De collecte heeft € 352,10 opgebracht.

In april was de collecte voor "De Schuilplaats", kindertehuis in Albanië, met als opbrengst € 385,60.

We mochten aan giften ontvangen:

De Molenaar 2 x € 10,=; 1 x € 20,=. De Pelkwijk 1 x € 5,=; 2 x € 10,=.

Hartelijk dank!

Een vriendelijke groet,



Wijk D

Chris Wijnveen

Ouderenpastor P.M. Veerbeek

tel. 06 - 22 61 09 57
petraveerbeek@pggw.nl

Voorzitter: Chris Wijnveen

Joh. Vermeerstraat 3
tel. 51 53 07
chwijnveen@live.nl

Giften

Wijk A

Hartelijk dank voor navolgende giften voor de wijkkas (tenzij anders vermeld): via Mariejan Wientjes € 20,=; via Annie Klein Brinke € 30,= en € 10,=; via Joke Wieberdink € 10,=; via Riet Esselink € 20,= en daarnaast € 10,= voor het koor Sing 4 Africa en via Jan te Brinke € 20,=, € 10,= en € 5,=.

Met vriendelijke groet,

Annie Klein Brinke

Wijk B1

Afgelopen weken mochten wij giften ontvangen voor de wijkkas.

Via Nel Bosma €10,=; via Gerrie Grievink €10,=; via Gerda Lichtenberg 2 x €10,= en via In Stemerding €10,=.

Hartelijk dank daarvoor.

Met vriendelijke groeten,

Cobi Jentink

Wijk B2

In de afgelopen weken hebben wij voor onze wijkkas volgende de giften ontvangen: via Rikie Boerman € 20,= en € 10,=. Via Erik Oblink 2 maal € 20,= en 2 maal € 10,= en via Jan Grevers € 15,=.

Onze hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Helma te Grotenhuis

Wijk E

Via Joop ter Horst hebben we een gift ontvangen van € 100,= voor de PGGW.

Onze hartelijke dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

Joke Bekkenutte

Bedankt!





GUV Uitvaartzorg

Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Onze Winterswijkse uitvaartbegeleiders:

- Één vertrouwd aanspreekpunt
- Alle tijd en oprechte aandacht voor u
- De beste zorg tegen de laagste tarieven
- Dag en nacht écht bereikbaar voor u

Bel daarom áltijd eerst GUV!



Wij maken graag vrijblijvend een afspraak met u.

T 0543 - 491270 (24/7) www.guv.nl

GUV kan de uitvaart ook verzorgen als u elders verzekerd bent!

GUV
Persoonlijk, betrokken en dichtbij

Kruisselbrink Installaties

Gas

Water

Sanitair

Ventilatie

Centrale
verwarming

Airconditioning

Elektrotechniek

Koper- en Zinkwerk

Aardwarmtesystemen

Uw partner in duurzame installatietechniek

Bel of mail voor meer informatie naar:

Kruisselbrink Installaties

Leegwaterweg 7 7102 JJ Winterswijk

Tel. 0543 - 564478

E-mail: info@kruisselbrinkinstallaties.nl



Pioniersplek Klimop



Leander Grooten (pionier)

Spoorstraat 25
7101 GP Winterswijk
tel. 06 - 14 84 78 18
Klimopwinterswijk@gmail.com

Overzicht activiteiten Klimop

Maandag	19.30 - 22.00 uur	Spelletjesavond (ongedwongen spellen spelen met volwassenen)
Dinsdag	09.30 - 12.00 uur	Inloop & Ontmoeting
Dinsdag	09.30 - 12.00 uur	Tuinactiviteiten
2e dinsdag van de maand		
	19.30 - 21.00 uur	Zinzoekers
Donderdag	10.30 - 12.00 uur	Ik wil Nederlands leren!
Donderdag	13.30 - 16.00 uur	"Kletsproat en droad" handwerkontmoeting
Vrijdag	09.30 - 12.00 uur	Inloop & Ontmoeting
Vrijdag	18.00 - 19.30 uur	Warme maaltijd
Vrijdag	19.45 - 20.00 uur	Weekafsluiting

Uitvaarten

Wat te doen bij een overlijden?

Als een geliefde overleden is, neemt u contact op met een uitvaartvereniging of uitvaartleider. Welke uitvaartvereniging of uitvaartleider u benadert, is uw eigen keuze. Als een kerkelijke uitvaart gewenst is, zal de uitvaartleider contact opnemen met de 'uitvaarttelefoon van de PGGW'. Uw wensen met betrekking tot een voorganger kunt u kenbaar maken aan de uitvaartleider. Daar zal zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. De voorganger die de uitvaart zal leiden zal een afspraak met u maken om de afscheidsdienst voor te bereiden.

Als u een andere voorganger wenst...

Binnen de PGGW zijn verschillende voorgangers beschikbaar die de uitvaart kunnen leiden. Wilt u liever iemand buiten het vaste team aan voorgangers van de PGGW, ook dat kan. In dat geval dient u zelf contact te leggen met deze voorganger. Ook de praktische en financiële zaken regelt u in dat geval zelf.

Gedenken overledene

In de zondagse kerkdienst wordt herdacht wie in de afgelopen week is overleden. Als het bericht van overlijden op zaterdag na 18.00 uur is binnengekomen, zal hij/zij de week daarna herdacht worden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de derde of de vierde zondag van november) worden alle overleden gemeenteleden herdacht.



De Kerkenraad kwam bijeen ...

... op 16 april 2026 en besprak:

De volgende ambtsdragers zijn **afredend**: Jan Klein Wolterink, Carla te Voortwis, Chris Wijnveen en Riek Tolkamp.

Wilma Dondergoor neemt op de laatste Kerkenraad van dit jaar afscheid als **notulist**. Wie kan haar **opvolgen**? Weet je iemand, dan geef dit door aan Sjaak Stans.

Allen nemen in de **kerkdienst van 6 september** (onder voorbehoud) **afscheid**.

Chris Wijnveen geeft aan dat hij per september ook **stopt** met het **ouderenpastoraat**. Nadenken over opvolging. Stukje in **Kerkenwerk** met de vraag om een nieuwe **medewerker ouderenpastoraat** met wat deze functie inhoudt.

Benoeming: **Mieke Hermsen** wordt bevestigd als ouderling (in plaats van Carla te Voortwis), ook in de kerkdienst van 6 september 2026. Dit houdt in dat we voor **Klimop** nog een **ambtsdrager** zoeken!! Zie hiernaast.

Het **beleidsplan** stond stevig op de agenda. Op pagina 8 en 9 in deze uitgave van **Kerkenwerk** ziet u een **presentatie van de plannen tot 2030**. Op **11 mei** wordt het beleidsplan globaal gepresenteerd. Op **29 juni** horen we graag uw **reacties** op het beleidsplan van de komende vijf jaren. **U laat toch ook van u horen?**

Er is ook sprake van **pech**. Een aantal kerkleden (oud ambtsdragers van de HGG) was heel ver met de **overdracht** van de **Hervormde Begraafplaats** in Groenlo aan de gemeente Oost-Gelre. Helaas moest worden gemeld, dat het nieuwe college van B&W hier **anders** naar kijkt. Dit houdt in dat we **opnieuw** moeten zoeken naar mogelijkheden om de begraafplaats over te dragen.

De **overdracht van de Jacobskerk** is nog niet rond, maar het lijkt erop dat de **laatste loodjes** aanbreken. De **Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed** (RCE) zal met wat **aanpassingen** in de transformatie van de kerk **positief** reageren. Nu nog de **kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders**. Die wachten vooral op positieve signalen van de RCE, dus wie weet? Maar zoals de overdracht van de begraafplaats in Groenlo laat zien: **juich niet te vroeg**. Ondertussen is er **niet stilgezeten** in het kerkgebouw. De afgelopen twee maanden zijn veel **secco's** gerenoveerd. Nu zullen spoedig de andere werkzaamheden opgepakt kunnen worden.

Sjaak Stans, scriba

Volgende kerkenraadsvergaderingen

21 mei, 19.30 uur
18 juni 19.30 uur

De vergaderingen vinden plaats in het Zonnebrink Centrum.

Toehoorders van harte welkom!

Uitnodiging

bijwonen bespreking beleidsplan
PGGW 2026 – 2030

29 juni 2026,
inloop vanaf 19.00 uur;
start gespreksrondes vanaf 19.30 uur.

We hopen dat de opkomst zo groot is,
dat de kerkzaal te klein is!!

Oproep:

**namen
voor nieuwe ambtsdragers
en
een nieuwe notulist!!**

Zie ook bij het verslag hiernaast van de
kerkenraadsvergadering:
er vallen open plekken in de Kerkenraad.

De PGGW is van alle kerkleden in Groenlo en Winterswijk.

Geschikte mensen voor het
**Ouderenpastoraat,
Klimop,
Diaconie?**

Of bent u zelf bereid een taak op u te nemen?

Meld u zich dan bij Sjaak Stans, de scriba.
Versterking van de gelederen is hard nodig!!

Zondagsbrief

Kopij voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags
vóór 19.00 uur inleveren, per e-mail:
zondagsbrief@pggw.nl

U kunt zich aanmelden voor digitale ontvangst
van de Zondagsbrief, zie www.pggw.nl (via het
menu **PGW Media** en dan **Zondagsbrief**).
U ziet ook hoe u wijzigingen in uw e-mailadres
kunt doorgeven.

College(t)weetjes

Als **koster** ben je de spil in de kerk, die alles een plekje geeft. Die zorgt dat alles klaar staat, zorgt voor verwarming en verlichting, het geluid regelt tijdens de eredienst, de klokken luidt, bezoekers ontvangt ... enz. enz. enz. Die op zondag als eerste in de kerk is en als laatste er weer uit gaat.

Voor deze taak heeft **Anita Visser** zich al **12,5 jaar** met hart en ziel ingezet.

Op 14 april mocht ze dit jubileum vieren. Dat begon al op zondag 12 april, toen alle aanwezigen in de Zonnebrinkkerk haar na afloop van de dienst persoonlijk konden feliciteren. Op 14 april hebben we hier tijdens een gezellige bijeenkomst in kleine kring ook bij stil gestaan.

Anita, namens het College van Kerkrentmeesters: nogmaals van harte gefeliciteerd! We zijn blij dat jij, samen met Hanneke en Annette, deel uitmaakt van ons kosters-team!

De **herstelwerkzaamheden** aan de muurschilderingen in de **Jacobskerk** zijn inmiddels in volle gang. Omdat ze nu via een steiger nog goed bereikbaar zijn, wordt deze klus als eerste uitgevoerd voor het 'grote werk' kan beginnen. Daarna staat het herstel van de glas in lood ramen op het programma.

Als u de komende tijd een keer 'mannen in witte pakken' rond de **Zonnebrinkkerk** ziet lopen, zijn dat de schilders. Het **buitenschilderwerk** heeft weer een onderhoudsbeurt nodig.

Tot zover deze keer.

Hartelijke groeten namens het CvK,

Hermien Wijnveen-Grevers, secretaresse



Een bericht vanuit de township

In de vorige uitgave schreef ik dat we als gezin op bezoek zouden gaan bij Viva in Zuid Afrika. Inmiddels zijn we terug bij het uitkomen van deze editie.

Het onderwijs dat Viva vormgeeft voor kinderen in de informele nederzettingen is onontbeerlijk om hen een kans te geven op te bloeien in een land waar die kansen erg oneerlijk verdeeld zijn.

De kinderen groeien op in armoede, in een sloppenwijk zonder stromend water, verharde wegen, elektriciteit en zonder stenen huis. Viva geeft hen een daginvulling met warme maaltijden, leert hen o.a. Engels, rekenen, maar ook sociale vaardigheden o.a. door te zingen als uitlaatklep. Dit doen zij in Mamelodi en Refilwe voor in totaal 300 kinderen, maar het groeit met de dag!

Uw donaties komen ten goede aan die kinderen: dat zij eten krijgen, dat de schoolgebouwen gerenoveerd kunnen worden, dat docenten loon kunnen krijgen, dat er nieuwe bordjes en bestek gekocht kunnen worden. Heel concreet en tastbaar.

Graag vertel ik u er persoonlijk nog meer over, bijvoorbeeld op een avond in de kerk met fotomateriaal of tijdens een kerkdienst. Maar hieronder alvast enkele foto's ter illustratie.

Groeten, Joanne Grooten

Kerkebalans

Toegezegd 2026: € 339.181,=
Ontvangen per 6 mei: € 141.251,=
Dat is **41,6 %**.

de STRUKER



baderie

Winterswijk

Vakmanschap in
keukens & badkamers



WIKKERINK
AUTOSERVICE B.V



RONDWEG-ZUID 50, WINTERSWIJK 0543-517380
WWW.WIKKERINK-AUTOSERVICE.NL

Mina Hendrika Heesen - Hoefman

12 januari 1932 - 22 april 2026

Mini werd geboren op Den Diek in Bredevoort. Ze was de oudste in het gezin, na haar volgden nog twee broers. Toen Mini 8 jaar oud was brak de oorlog uit. De oorlog is vormend voor Mini's verdere leven geweest. Thuis werd haar met de paplepel ingegoten: wees begaan met en bewogen om je medemens.

Na haar schooltijd bleef Mini thuis om op de boerderij mee te helpen. In de kerk ontmoette ze Jan Heesen. Op 4 april 1957 trouwden ze en gingen wonen aan de Tuinstraat in Winterswijk. Mini en Jan werden de gelukkige ouders van Wim en Nieneke. Het was een warm en liefdevol gezin.

Handwerken deed Mini graag en daarnaast was ze ook graag buiten in de tuin of op de fiets. Mini hield van de natuur, van de wisseling van de seizoenen en ze kon in volle verwondering kijken naar een klein bloempje. Hoe prachtig heeft onze Schepper alles toch gemaakt!

Een andere, grote hobby, was muziek. En dan orgel spelen. Dat deed ze bij de kerkdiensten in de buurtschappen. Thuis oefenen op haar orgeltje, het orgeltje in de kist en dan op zondagochtend opgehaald worden door de predikant en met orgel en al in de auto op weg naar één van de buurtschappen.

Ze stak, waar nodig, de handen uit de mouwen en deed dat zonder er ophef van te maken. 'Dat doe je gewoon.'

De verhuizing naar de Vredense Hof accepteerde Mini, ze nam zelf het besluit en zag de realiteit nuchter onder ogen.

Geloof, hoop en liefde, hier heeft ze zich haar hele leven aan vastgehouden en tot op het laatst toe naar en uit geleefd. Altijd met beide voeten op de grond.

En wanneer het leven haar moeite kostte, zocht ze de stilte, om op te laden en haar vragen in gebed bij God te brengen. Want, zo zei ze, '*dan legt ut zich.*'

De laatste weken was duidelijk dat Mini zou gaan sterven, haar levenskaarsje doofde langzaam uit. Niet haar geloof, dat gaf haar, ondanks haar broze lichaam en gezondheid, een enorme veerkracht.

Tijdens de dankdienst voor haar leven lazen we 1 Korintiërs 13, een loflied op de liefde en zongen de liederen door Mini zelf uitgezocht.

Haar boodschap leefde ze ons voor: 'Blijf elkaar in liefde vasthouden.'

Petra Veerbeek

Agenda

Mei

27	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Oude Calixtuskerk
30	19.30 uur	Concert CGKW/KWOV *	Zonnebrinkkerk

Juni

10	19.00 uur	Taizé-vredesgebed	Oude Calixtuskerk
14	12.00 uur	Ontmoeting op Zondag	Den Angang
29	19.30 uur	Bespreking Beleidsplan *	Zonnebrinkkerk

Koffieochtend

Elke woensdag en donderdag vanaf 10.00 uur in Den Angang.

Handwerkontmoeting

Elke even week op donderdag vanaf 14.00 uur in Den Angang

Koersbal

Elke dinsdag om 14.00 uur in het Zonnebrink Centrum

Klimop

Voor activiteiten en openingstijden zie pagina 17.

* Voor meer informatie m.b.t. deze activiteiten, zie elders in **Kerkenwerk**

Informatie

Kerkelijk Bureau

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk
tel. 0543 - 51 23 95
kerkelijkbureau@pggw.nl

openingstijden:

ma, di, do, vr 09.00-12.30 uur
(woensdags gesloten)

Kosters

Winterswijk

Hanneke Hoitink en Anita Visser
tel. 06 - 23 53 05 08, kosters@pggw.nl

Groenlo:

Jan Klein Wolterink
tel. 06 - 22 26 91 96
j.kleinwolterink7@kpnmail.nl

(Kerk)gebouwen

Jacobskerk

Markt 2A, 7101 DB Winterswijk

Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB Winterswijk

Den Angang

Markt 46, 7101 DB Winterswijk

De Oude Calixtus Groenlo

Ingang: Kerkhofsteeg 1
7141 CZ Groenlo

Kerkenraad

Voorzitter:

ds. W. Alserda, 06 - 18 72 59 26

Scriba:

dhr. I. Stans, tel. 0543 - 51 88 73
kerkenraad@pggw.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

dhr. G. te Paske/dhr. J.E. Anvelink

Secretaris:

mevr. H. Wijnveen-Grevers
kerkrentmeesters@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0373 7329 37

College van Diakenen

Voorzitter:

mevr. G.J. Osinga, tel. 0543 - 78 50 72

Secretaris:

mevr. M.A.H. Veenendaal
diaconie@pggw.nl
Bankrek.: NL63RABO 0371 2037 59

Communicatiekanalen

Kerkenwerk

Verschijnt 11 x per jaar.

Aanmelden: kerkelijkbureau@pggw.nl

Zondagsbrief

Verschijnt elke donderdag.

Aanmelden: zondagsbrief@pggw.nl

Website

www.pggw.nl

Facebook (besloten groep)

Protestantse Gemeente Groenlo
Winterswijk

YouTube

PG Winterswijk

Collectebonnen

zijn verkrijgbaar in de waarden € 0,50, € 1,- en € 2,-. Deze giften zijn in veel gevallen aftrekbaar van de belasting. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij het Kerkelijk Bureau, maar ook te downloaden van www.pggw.nl. Als u uw bestelformulier bij de balie van het Kerkelijk Bureau inlevert, kunt u de bonnen meteen meenemen.

Kerkdiensten

Zonnebrinkkerk

Oude Calixuskerk

24 mei
1e Pinksterdag

10.00 uur
ds. W. Alserda
kindernevendienst en -oppas

10.00 uur
ds. P. Speelman

31 mei

10.00 uur
dhr. R. Walinga

19.00 uur Kom-dienst
ds. F. Hovinga
m.m.v. PGW-band
geen ringleiding

7 juni

10.00 uur MH
ds. T. Parmentier
m.m.v. Zonnebrinkcantorij

10.00 uur
ds. M. Andela-Hofstede

10.30 uur Kliederkerk
Klimop

14 juni

10.00 uur
ds. H. Betting

19.00 uur Musica Jacobi
m.m.v. Jacobscantorij

Bij alle diensten is ringleiding aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Woonzorgcentra

Vredense Hof

dinsdag, 18.30 uur

2 jun evangelisatiekoor
16 jun mevr. P. Veerbeek

Berkhof

dinsdag, 19.30 uur

2 jun evangelisatiekoor
16 jun mevr. P. Veerbeek

Pelkwijk

zaterdag, 19.00 uur

30 mei evangelisatiekoor
13 jun mevr. P. Veerbeek

Pronsweide

zondag, 10.45 uur

24 mei ds. H. Wassink
31 mei ds. K. Datema
7 jun pastor Nagelmaeker
14 jun mevr. G. Hallerdijk

Bloemencommissie

Elke week staan er in de Jacobskerk en Zonnebrinkkerk mooie bloemen. Dit ter opluistering van de erediensten.

Na de kerkdiensten gaan deze als groet van de gemeente naar gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De contactpersonen van de Bloemencommissie proberen dit zo zorgvuldig mogelijk bij te houden.

De contactpersonen zijn:

Voor wijk A:

Ineke Aalbers, Zuilenesstraat 1, tel. 06 - 37 16 84 68
e-mail: h.aalbers58@kpnmail.nl

Voor wijk B:

Ria Addink, Houtladingstraat 6/17,
tel. 06 - 25 37 24 69, e-mail: riaaddink@gmail.com

Voor wijk C:

Esther Dondergoor, Vredensweg 146,
tel. 06 - 23 40 45 90, e-mail: b.dondergoor@gmail.com

Voor wijk D:

Josien van Schieveen, Boldermansweg 1,
tel. 56 93 60, e-mail: josvschie@hotmail.com

